

# Αριστερή Μεταρρύθμιση

## Παράταξη Πανεπιστημιακών

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### για την ακολουθούμενη πολιτική του ΥΠΔΒΜ

Η ΑΡ.ΜΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και τη βαθιά της ανησυχία για την πολιτική του ΥΠΔΒΜ, που μέσω μιας συνεχιζόμενης αδιαφορίας απέναντι στα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του δημόσιου πανεπιστημίου και στην αδυναμία λειτουργίας του. Στο μέσο μιας πολύ κρίσιμης χρονιάς για τη χώρα, την κοινωνία και την παιδεία, το δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πιο δυσμενή θέση από ποτέ. Σε πολλά ίδρυμα της χώρας, τα προγράμματα σπουδών δεν μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς οι διορισμοί και οι εξελίξεις των μελών ΔΕΠ έχουν «παγώσει», οι συμβάσεις των συναδέλφων βάσει Π.Δ. 407/80 έχουν ελαχιστοποιηθεί. Τα οικονομικά των Πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών γνωρίζουν πρωτοφανή μείωση, η έρευνα δεν χρηματοδοτείται, οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες δεν ενημερώνονται, η φοιτητική μέριμνα έχει συρρικνωθεί.

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές έχουμε επίγνωση των κρίσιμων στιγμών που διέρχεται ο τόπος λόγω της πολύπλευρης κρίσης. Δεν μπορούμε ωστόσο να δεχτούμε ότι η κρίση μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για την αναποτελεσματικότητα και την «απόσυρση» του αρμόδιου υπουργείου από τη στήριξη και την ανάπτυξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Μετά την εξαγγελθείσα «μεταρρύθμιση», το Υπουργείο όχι μόνο δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα της παρουσίασης του προσχεδίου του νέου «νόμου-πλαίσιο» αλλά αγνόησε συστηματικά τόσο τις αντιδράσεις όσο και τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και του συνδικαλιστικού οργάνου (ΠΟΣΔΕΠ) σε όλες τις φάσεις του δημόσιου διαλόγου: διακυβερνητική, ΕΣΥΠ, μη σύγκληση ΣΑΠΕ. Παράλληλα, στη διάρκεια όλου αυτού του χρονικού διαστήματος, το Υπουργείο αρνείται συστηματικά να εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο (διορισμοί εκλεγμένων γραμματέων στα ίδρυμα, δεσμεύσεις τετραετών προγραμματισμών, αξιολόγηση), και να αναπληρώσει τα θεσμικά κενά που άφησαν πίσω οι παραιτήσεις προσώπων σε ευαίσθητους τομείς αρμοδιότητας, όπως του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Μέσα από μια ιδιάζουσα επικοινωνιακή τακτική απαξιωτικών σχολίων, διαρροών, φημών και επιλεκτικών συναναστροφών, η πολιτική του Υπουργείου έχει διολισθήσει σε μια επικίνδυνη πορεία, που δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια στο ανθρώπινο δυναμικό των πανεπιστημίων και προδίδει επιπλέον παντελή έλλειψη σχεδιασμού για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η ΑΡ.ΜΕ., θεωρώντας ότι το δημόσιο Πανεπιστήμιο, με αυτοδιοίκηση, αυτοτέλεια και κοινωνική λογοδοσία, μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο για την έξοδο της χώρας από την κρίση, ζητάει τη δέσμευση του Υπουργείου για άμεσες πρωτοβουλίες, με στόχο την επίλυση των καίριων προβλημάτων που προαναφέρθηκαν.

Η ΑΡ.ΜΕ. καλεί τις/τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην 3ωρη στάση εργασίας στις 14 Απριλίου 2011 ως αναγκαία έκφραση αγανάκτησης για την πολιτική του Υπουργείου, η οποία θα οδηγήσει, εφόσον συνεχιστεί, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε αργό θάνατο.